

Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp tổ chức

### **Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản**

**“Triết lý Inamori – vấn đề đạo đức công vụ trong việc xây dựng tổ chức”**

## **Phát biểu khai mạc của Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản Umeda Kunio**

*Khách sạn Panpacific, Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018 (thứ Ba)*

Tôi xin thay mặt Chính phủ Nhật Bản phát biểu đôi lời nhân hội thảo ngày hôm nay.

Tôi vô cùng vinh dự được cùng Ban Tổ chức Trung ương Đảng và Viện HLKHXH VN tổ chức hội thảo này vào năm nay, năm 2018, năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Tôi xin được bày tỏ sự cảm ơn tới Quý vị đến từ Ban Tổ chức Trung ương, từ Viện HLKHXH VN đã phối hợp để tổ chức hội thảo ngày hôm nay. Tôi xin được cảm ơn Giáo sư Hioki, Giáo sư Taka, Ông Fujita đã dành thời gian quý báu của mình, không quản đường xa từ Nhật Bản để sang Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo ngày hôm nay và ông Takekuma Akira, Giám đốc Học viện Inamori, Đại học Kagoshima đã tận tâm giúp đỡ chúng tôi trong quá trình chuẩn bị hội thảo.

Tôi xin được nêu 2 điểm nhân hội thảo ngày hôm nay.

**Điểm thứ nhất** là về sự hợp tác của Nhật Bản đối với những nỗ lực cải cách của Việt Nam. Hiện nay Việt Nam đang thực hiện đổi mới về chính trị, thực hiện 1 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội 12, đó là Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Tăng tính hiệu quả, minh bạch của bộ máy hành chính, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu là việc làm vô cùng cần thiết để Đảng và Chính phủ Việt Nam tạo được lòng tin trong nhân dân và cộng đồng quốc tế, góp phần quan trọng để phát triển bền vững kinh tế và xã hội.

Tại hội thảo hôm nay, chúng ta sẽ được nghe giới thiệu về triết lý để vận hành 1 một chức từ góc độ về đạo đức, luân lý được khởi xướng bởi Ông Inamori Kazuo, người đã sáng lập ra công ty Kyocera và KDDI, tái thiết hãng hàng không Nhật Bản (JAL) từng bị phá sản.

Để cải cách tổ chức hành chính, tăng cường chức năng, bên cạnh việc cải cách bộ máy tổ chức và các quy định, điều quan trọng là cải cách “tư duy/cách suy nghĩ” của mỗi người cấu thành tổ chức đó. Nó giống như 2 bánh của 1 chiếc xe.

Ngay tại Nhật Bản, trong chính giới, giới quan chức, giới kinh tế đều có phát sinh các vụ việc tham ô tham nhũng, lạm dụng quyền hạn, ví dụ như tại Bộ Ngoại giao Nhật Bản, từ tháng 1 năm 2001 trong khoảng thời gian 3 năm, “công tư lẫn lộn” và “ý thức đặc quyền của cán bộ ngoại giao” đã bị xã hội Nhật Bản, phương tiện đại chúng lên án chỉ trích một cách gay gắt. Kết quả là đã xử lý hàng trăm cán bộ, áp dụng phương thức “đánh giá từ dưới lên”, tái cơ cấu tổ chức để tạo thuận lợi cho việc tổ chức từ bên trong, và kết quả lớn nhất thu được đó là “tư duy/cách suy nghĩ” của cán bộ đã thay đổi một cách căn bản. Tất cả nhân viên ý thức được rằng là một cán bộ nhà nước, việc cống hiến không phải vì “lợi ích của bản thân và của Bộ Ngoại giao” mà phải vì “lợi ích của người dân Nhật Bản và lợi ích quốc gia”. Bản thân tôi đã coi những cuốn sách của ông Inamori như sách gối đầu giường và thường xuyên tự hỏi “là con người, điều gì là đúng” và tự kiểm tra “tư duy/cách suy nghĩ” của bản thân.

Đối với Nhật Bản là quốc gia chia sẻ lợi ích chiến lược với Việt Nam thì sự phát triển ổn định và bền vững của Việt Nam là rất quan trọng. Trên cơ sở cách suy nghĩ đó, Nhật Bản muốn được hỗ trợ từ các khía cạnh như “cung cấp chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm”, “đào tạo nhân lực”, những hoạt động mang tính trực tiếp hướng tới cải cách hành chính tại Việt Nam. Và hội thảo ngày hôm nay hy vọng sẽ là tham khảo cho “những nỗ lực cải cách” của Việt Nam cho dù chỉ là 1 phần nhỏ.

**Điểm thứ hai** là về sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Năm vừa rồi, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao khoảng 6,81%, đầu tư nước ngoài (được cấp phép) đạt 35,9 tỷ USD, mức cao nhất trong 9 năm qua. Nợ công của Việt Nam được kiểm soát trong phạm vi 65% GDP, nhưng mong muốn đầu tư sang Việt Nam của doanh nghiệp nước ngoài trong đó có Nhật Bản vẫn tăng cao. Việt Nam đang có cơ hội mang tính lịch sử để phát triển hơn nữa.

Thế nhưng, trong vài tháng gần đây, Chính phủ Việt Nam và doanh nghiệp nhà nước lại đang làm tổn thương đến “sự tin cậy của quốc tế” của chính mình. Cụ thể như (1) có những động thái muốn đơn phương huỷ bỏ hợp đồng và cam kết, (2) đưa ra những quy định sai lệch với những tập quán thương mại quốc tế, (3) kéo dài, trì hoãn quyết định cấp phép đầu tư.... Những động thái này có xu hướng gia tăng (chỉ riêng liên quan đến Nhật Bản có gần 30 vụ việc), và rất đáng tiếc là “sự bất tín đối với Việt Nam” trong Chính phủ Nhật Bản và trong giới kinh tế đang gia tăng. “Sự bất tín đối với Việt Nam” này có thể thấy cả ở những nước khác.

Với tư cách là Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, tôi đã giải thích với chính phủ Nhật Bản và các doanh nghiệp Nhật Bản về tiềm năng của Việt Nam, về sự chăm chỉ cần cù của Việt Nam và kêu gọi mạnh mẽ đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, gần đây, bên cạnh những điểm tốt như vậy, tôi buộc phải nói đến những động thái đơn phương huỷ bỏ hợp đồng tại Việt Nam ngày càng gia tăng.

**Tôi rất mong quý vị tham dự hội thảo hôm nay đến từ các cơ quan của Đảng, Chính phủ, lãnh đạo các Doanh nghiệp nhà nước hãy tâm niệm về tầm quan trọng của “lòng tin” đối với tương lai của Việt Nam, và hãy tôn trọng các cam kết, hợp đồng.**

Cuối cùng, tôi xin chúc Quý vị sức khỏe, chúc cho quá trình cải cách tại Việt Nam được thực hiện một cách chắc chắn, và chúc cho quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng mật thiết. Tôi xin dừng bài phát biểu tại đây, xin cảm ơn.