

Bài phát biểu của Đại sứ UMEDA Kunio tại Lễ kỷ niệm tròn 45 năm bắt đầu giảng dạy tiếng Nhật và tròn 25 năm thành lập khoa tiếng Nhật Trường Đại học Hà Nội  
(Thứ năm ngày 18 tháng 10 tại Đại học Hà Nội)

Hôm nay tôi xin thay mặt cho Chính phủ Nhật Bản có vài lời chúc mừng việc kỷ niệm tròn 45 năm bắt đầu giảng dạy tiếng Nhật và 25 năm thành lập khoa tiếng Nhật Trường đại học Hà Nội.

Cách đây 45 năm, năm 1973, đúng vào năm mà Nhật Bản và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao thì tiếng Nhật cũng bắt đầu được đưa vào giảng dạy tại Trường Đại học Hà Nội. Sau khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước được thiết lập, sự cải thiện một cách thực sự quan hệ giữa hai nước đã phải chờ cho đến khi “chiến tranh lạnh kết thúc”.

Viện trợ ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam được nối lại năm 1992, khoa tiếng Nhật Trường đại học Hà Nội được thành lập năm 1993, Việt Nam gia nhập ASEAN và thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ năm 1995. Kể từ thời điểm đó trong khoảng một phần tư thế kỷ, Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, tạo được vị thế trên trường quốc tế. Quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam với “Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng” cũng đang trở nên gắn bó trên tất cả các lĩnh vực

Giáo dục tiếng Nhật là động lực phát triển quan hệ giữa hai nước. Ngày 8 tháng này có rất nhiều chủ đề sẽ được đưa ra trao đổi tại “Hội đàm cấp cao Nhật – Việt” tại Tokyo, tuy nhiên hai bên đã nhất trí tăng cường hơn nữa công tác giảng dạy tiếng Nhật bao gồm cả việc đào tạo giáo viên tiếng Nhật.

Đại học Hà Nội cho đến nay đã đào tạo được khoảng 2500 sinh viên tiếng Nhật. Những sinh viên này đã và đang hoạt động tích cực trên nhiều mặt là nhịp cầu hữu nghị giữa hai nước. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự nỗ lực đóng góp của các thế hệ thầy cô giáo Trường đại học Hà Nội

Trong những năm gần đây, sự gắn bó giữa hai nước là đặc biệt ấn tượng. Ví dụ như trên lĩnh vực kinh tế, mối quan tâm tới Việt Nam của các doanh nghiệp Nhật Bản đặc biệt cao, số dự án đầu tư và doanh nghiệp Nhật sang đầu tư vào Việt Nam đang tăng lên một cách vững chắc. Số lượng các doanh nghiệp tham gia Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam tại thời điểm tháng 2 năm nay đã vượt qua Thái Lan đứng thứ nhất ở khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, Nhật Bản đang phải đối mặt với vấn đề già

hòa dân số và thiếu hụt lao động một cách trầm trọng. Tính đến cuối tháng 6 năm nay đã có khoảng 290.000 người Việt Nam đang cư trú tại Nhật Bản, họ đã và đang hỗ trợ cho đất nước Nhật Bản.

Giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam cũng đang có những bước chuyển mình lớn. Hiện nay, với việc phổ cập giảng dạy tiếng Nhật tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, thêm cả bậc đại học, số lượng người đang học tiếng Nhật khoảng 18 nghìn người. Hơn nữa, số lượng người đăng ký tham dự kì thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật do Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản thực hiện năm 2017 đạt khoảng 70 nghìn người, đứng thứ nhất ở khu vực Đông nam Á và đứng thứ 3 trên thế giới sau Trung Quốc và Đài Loan.

Giáo dục tiếng Nhật luôn là động lực cho sự phát triển quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam. Ngày 8 tháng này, tại “Hội đàm cấp cao Nhật – Việt” nhiều chủ đề đã được đưa ra thảo luận, hai bên đã nhất trí tăng cường công tác giáo dục tiếng Nhật, trong đó có bao gồm nội dung bồi dưỡng đào tạo giáo viên tiếng Nhật.

Trên cơ sở sự nhất trí tại hội đàm cấp cao hai nước, với 3 quan điểm sau đây, tôi mong muốn Trường đại học Hà Nội sẽ tập trung hơn nữa vào công tác giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam.

Thứ nhất là thúc đẩy hoạt động của “Phân hội nghiên cứu Nhật ngữ và giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam”

Tháng 9 năm ngoái, trường đại học Hà Nội cùng với các trường đại học đang giảng dạy tiếng Nhật khác trên toàn quốc đã thành lập “Phân hội nghiên cứu Nhật ngữ và giảng dạy tiếng Nhật” với quy mô toàn quốc. Tại đây, các giáo viên tiếng Nhật ở Việt Nam đã cùng chia sẻ các vấn đề về công tác giảng dạy tiếng Nhật, phối hợp cùng với các nhà nghiên cứu tiếng Nhật trên thế giới để nghiên cứu về phương pháp giảng dạy tiếng Nhật góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Nhật. Tôi mong rằng Trường đại học Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục giữ vai trò đầu tàu cho sự lớn mạnh của phân hội này.

Thứ hai là vấn đề liên quan đến bồi dưỡng và đào tạo giáo viên.

Tháng 6 năm ngoái, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo ABE đã tuyên bố: “Sẽ chọn ra 3 nước Châu Á để tăng cường công tác đào tạo giáo viên” và Việt Nam đã được lựa chọn. Hiện nay Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản đang xem xét kế hoạch triển khai cụ thể, tuy vậy tôi cũng đề nghị Trường đại học Hà Nội hợp tác để hoàn thiện hơn nữa về “chất” và “lượng” của giáo

viên tiếng Nhật.

Thứ ba là việc thiếu nhân lực giảng dạy tiếng Nhật trong lĩnh vực điều dưỡng, hộ lý, nông nghiệp, IT vv..

Trường đại học Hà Nội đang liên kết với các doanh nghiệp Nhật Bản để giảng dạy cho sinh viên về cách thức quản trị doanh nghiệp theo mô hình Nhật Bản cũng như tiến hành các chương trình đưa sinh viên đi thực tập ở doanh nghiệp Nhật Bản. Trong thời gian tới tôi mong rằng việc nghiên cứu về giáo dục tiếng Nhật chất lượng cao đối với các lĩnh vực mới có nhu cầu cao cả ở Nhật Bản và Việt Nam sẽ được quan tâm thúc đẩy.

Cuối cùng, tôi xin chúc các quý vị sức khỏe, chúc công tác giảng dạy tiếng Nhật ở Trường đại học Hà Nội ngày càng phát triển, chúc quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam tiếp tục được củng cố.

Xin chân thành cảm ơn!